

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

45e jaargang – nummer 3 – 24 oktober 2024

Bijbelrooster

do.	24 okt.	Prediker 4:13–5:6
vr.	25 okt.	Prediker 5:7-19
za.	26 okt.	Prediker 6:1-12
zo.	27 okt.	Marcus 10:46-52
ma.	28 okt.	Marcus 11:12-19
di.	29 okt.	Marcus 11:20-33
wo.	30 okt.	Marcus 12:1-12
do.	31 okt.	Psalms 119:137-144
vr.	1 nov.	Psalms 138
za.	2 nov.	Psalms 34
zo.	3 nov.	Marcus 12:13-27
ma.	4 nov.	Prediker 7:1-14
di.	5 nov.	Prediker 7:15-29
wo.	6 nov.	Prediker 8:1-17
do.	7 nov.	Prediker 9:1-12
vr.	8 nov.	Psalms 133
za.	9 nov.	Leviticus 19:1-18
zo.	10 nov.	Marcus 12:28-37
ma.	11 nov.	Prediker 9:13–10:7
di.	12 nov.	Prediker 10:8-20
wo.	13 nov.	Prediker 11:1-10
do.	14 nov.	Prediker 12:1-14

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

Volhouden

Paulus heeft het niet gemakkelijk gehad in het leven. Sinds hij een volgeling is geworden van Jezus Christus, is het dikwijls vechten om de moed niet te verliezen. En toch zet Paulus door, want de liefde van God de Vader, geschonken door de Zoon, Jezus Christus, wordt telkens weer bevestigd door de heilige Geest. In 2 Korintiërs 4:7-11 (BGT) schrijft hij:

Het goede nieuws is een kostbare schat. En ik ben de breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Dat is goed. Want daardoor is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God.

Ik moet lijden, maar ik verlies de moed niet. Ik leef in onzekerheid, maar ik blijf op God vertrouwen. Ik word door mensen vervolgd, maar God laat mij nooit in de steek. Ik word door mensen geslagen, maar ze doden mij niet.

Ik moet lijden, mijn leven lang, net zoals Jezus moest lijden en sterven. Voortdurend wordt mijn leven beheerst door de dood, omdat ik Jezus dien. Zo gebruikt God mij om te laten zien dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want doordat ik het lijden volhoud, maak ik zichtbaar dat Jezus leeft.

Volhouden valt lang niet altijd mee. Als je te maken hebt met langer durende ziekte, zeker als het onduidelijk is of genezing mogelijk is. Als je te maken hebt met onderzoeken en het wachten op uitslagen en een behandelplan. Als je te maken hebt met burn-out, met overspannenheid. Als je hard aan het werk bent om relaties goed te houden. Als je trouw medicijnen moet blijven slikken om te kunnen functioneren. Als je twijfelt aan jezelf, twijfelt aan de mensen om je heen of twijfelt aan God. Paulus' woorden mogen dan een stimulans zijn om door te gaan, om te blijven geloven dat God van ons houdt en voor ons een plek heeft in zijn hemelse Koninkrijk.

Elk Bijbelvers dat we lezen is een hart onder de riem. Elk geestelijk lied, elk gebed, elke kerkdienst. Elke keer dat we samen het heilig Avondmaal mogen vieren. (Elders in dit nummer van Kerkportaal staat een gedicht, geschreven naar aanleiding van de avondmaalsviering van 13 oktober.)

Laten we als gemeenteleden blijven omzien naar elkaar. Dan maken we het 'volhouden' net dat beetje gemakkelijker.

Verschillende gemeenteleden hebben op dit moment te maken met zorgen over de gezondheid. Niet alles kan en hoeft te worden vermeld in Het Kerkportaal.

P.M. (i.v.m. privacy)

Deze keer wil ik ook aandacht vragen voor wie voor langere tijd medicijnen moet slikken, soms met best pittige bijwerkingen; niet om beter te worden, maar om te zorgen dat het niet slechter wordt. We bidden jullie kracht en vertrouwen toe om het vol te houden. Dat je ervaart dat er meelevende mensen op je levenspad staan en dat God met je mee gaat, vandaag, morgen en altijd weer.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Elsbeth Folkerts	06 3722 7324
Esther Haasjes	06 2747 0064
Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 2655 2799
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5982 7290

Afwezigheid predikant

De zomervakantie ligt nog niet zo lang achter ons. Toch is het goed om te melden dat ik in de herfstvakantie, van 27 oktober tot 3 november, afwezig zal zijn. We hopen dan als gezin een weekje door te brengen in de Achterhoek. In voorkomende gevallen kunt u via het scribaat of de ouderlingen een beroep doen op een predikant uit de regio.

ds. Douwe Wijmenga

Bericht vanuit de Kerkenraad

Preses

In de kerkenraadsvergadering van dinsdag 8 oktober j.l. is Gert Hulleman gekozen tot preses van de Mariakerk. We zijn dankbaar dat Gert deze taak op zich neemt.

Nieuwe ambstrager diaconie

De kerkenraad is dankbaar en verheugd dat Bert Driesen het ambt van diaken wil vervullen. De afkondiging heeft in de dienst van zondag 20 oktober plaatsgevonden. Het college van diakenen is hiermee weer compleet. De bevestiging is beoogd in de dienst van zondag 1 december aanstaande.

Bericht vanuit de Kerkrentmeesters:

Ook de kerkrentmeesters zijn dankbaar en verheugd te melden dat Richard Hoeve en Albertus van Benthem hebben ingestemd om plaats te nemen als lid in het college van kerkrentmeesters. Zij zullen beiden door de kerkenraad worden benoemd als lid van het college van kerkrentmeesters in de vergadering van dinsdag 10 december. In de dienst van zondag 20 oktober is ook dit heuglijke nieuws afgekondigd.

Aankondiging nieuwe VVB ronde

De begroting voor 2025 is opgemaakt en zal in het volgende Kerkportaal gepubliceerd worden. Wij doen als gemeente niet mee met een jaarlijkse kerkbalans, maar willen dit najaar weer een beroep op u doen om de jaarlijkse vrijwillige bijdrage te verhogen. De laatste keer dat wij een beroep op u hebben gedaan was in 2021. Wij hopen natuurlijk dat u uw bijdrage wilt herzien. In de loop van de maand november zal er een brief rondgebracht worden met hierin het verzoek voor de verhoging, de brieven zullen te zijner tijd weer bij u worden opgehaald. Wij beseffen ons dat het dagelijkse leven steeds duurder wordt, maar hopen op deze manier dat we onze gemeente in stand kunnen blijven houden.

Gedicht: De waiende Geest

De waiende Geest

Het Woord van God
kan niet landen
zonder de werking
van de Heilige Geest

en vandaag waaide die Geest
bij de viering van het Heilig Avondmaal
zo voelbaar
en tastbaar
het was echt een feest

dat we uit Gods hand
mochten ontvangen

het stilde onze honger
en dorst naar een teken van
en een verlangen
naar de aanwezigheid van God

gesterkt mogen wij
onze weg weer vervolgen
door het leven van alledag

met dankbaarheid aan God
die ons zelf de gaven
van brood en wijn gaf

(Geschreven door: Arianne Lassche)

Het verjaardagsfonds

Als het goed is heeft u/jij een kaart ontvangen van het verjaardagsfonds met het verzoek om hieraan een bijdrage te leveren.

Het is fijn dat hierdoor het verjaardagsfonds de mogelijkheid heeft om te zorgen dat er zondags bloemen in onze kerk staan. Deze bloemen uit de kerk gaan naar gemeenteleden die boven de 80 jaar zijn. Soms wordt er spontaan gevraagd of we de bloemen naar iemand kunnen brengen die het op dat moment extra nodig heeft. Dat kan natuurlijk ook.

Bij gemeenteleden die 75 jaar en ouder zijn brengen wij rond de verjaardag een kleinigheidje, zoals een bloemetje of iets lekkers; met een bezoekje als dat op prijs gesteld wordt. Ook wordt er weleens iets voor het interieur van de Voorhof aangeschaft. U/jij ziet: er wordt iets extra's gedaan met dit geld. We hebben een 8-tal mensen die bezoekjes afleggen bij onze gemeenteleden en een 4-tal die het hele jaar voor mooie boeketten/bloemstukken in de kerk zorgen. Bedankt voor jullie al jarenlang trouwe inzet hiervoor.

Namens het verjaardagsfonds, Greet Lindenberg

Tot ziens allemaal

Na 11 jaar in Vollenhove gewoond te hebben, gaan we binnenkort naar Zwartsluis verhuizen.

We hebben een fijne tijd gehad in Vollenhove en in de Mariakerk in het bijzonder.

Veel mee mogen maken in onze periode "Mariakerk".

Huiscatechisatie mogen geven aan de jongelui bij ons thuis, lid van de kerkenraad geweest, kerstnachtsdiensten voorzien van koek en zopie, we zijn er getrouwd, 7Seven, The Passion etc.

Nu op naar Zwartsluis waar Peters' ouders en vier van onze kinderen wonen.

Allemaal wat dichterbij.

Dank jullie wel voor het welkom en voor het warme nest dat de Mariakerk voor ons was.

Het was fijn om lid te zijn van deze gemeente.

Nogmaals dank en wees welkom om een keer een bakkie te doen in De Sluus. 😊

Vaya Con Dios.

Peter & Sandra Krabbe



ZONDAG 27 OKTOBER

10:00 uur Mevr. H. Schotanus, St. Jansklooster
oud. v. dienst Karin
collecte Kerk
organist Anne Kroeze
koster Wietze
b&g Karin en Marcel
kind&eredienst Gera
autodienst W. Winters 241693 / K. IJspeerd 06 41351052
opasdienst Sylvia Wind
koffie Bart en Marja

ZONDAG 3 NOVEMBER

10:00 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
oud. v. dienst Geke
collecte KIA Najaarszending
organist Johan Tijssen
koster Jan
b&g Peter
kind&eredienst Marit
autodienst H. Winters 06 51686658 / H. Roeten 243184
opasdienst Sarianne en Hidde Bok
koffie Hein en Geke

WOENSDAG 6 NOVEMBER – DANKDAG

19:30 uur Ds. D.Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst Marcel
collecte Kerk
organist Anne Kroeze
koster Herman
b&g Karin en Marcel
autodienst E. Duurkoop 241496 / H. Driesen 243141



ZONDAG 10 NOVEMBER

10:00 uur	Ds. H. van Ark
oud. v. dienst	Steven
collecte	Diaconie
organist	Erik Hofstede
koster	Wietze
b&g	Sytze
kind&eredienst	Karin
autodienst	K. Regelink 243218 / G. Weijs 06 47075405
opasdienst	Fam. van der Linde - Schuit 7
koffie	Jaap en Greet

ZONDAG 17 NOVEMBER

10:00 uur	Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst	Elsbeth
collecte	Kerk
organist	Johan Tijssen
koster	Jan
b&g	Martin
kind&eredienst	Anita
autodienst	M. Pot 243358 / K. IJspeerd 06 41351052
opasdienst	Fam. Verkerk
koffie	Wouter en Ellen

ZONDAG 17 NOVEMBER - PRAISEDIENTST

19:00 uur	Organisatie Praisedienst
Collecte	T.b.v. kerk
Organist	Aline Rook + Huisband
b&g	Anke



ZONDAG 24 NOVEMBER - EEUWIGHEIDSZONDAG

10:00 uur	Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst	Esther
collecte	Diaconie
organist	Harry Haasjes
koster	Herman
b&g	Martin
kind&eredienst	Wouter
autodienst	A. ten Napel 241864 / B. v.d. Velde 243649
oppasdienst	Fam. Dragt
koffie	Martin en Sarianne

ZONDAG 24 NOVEMBER - ZANGDIENST

19:00 uur	Organisatie zangdienst
Collecte	T.b.v. kerk
b&g	Jenny/Janna

Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Herfst

Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.

De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij..

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer.



Bron: Fedde Nicolai

Rubriek: 'Wat ons bezig houdt!?'

We hebben de rubriek 'Wat ons bezig houdt' in het leven geroepen om de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het geloof en 'Wat ons bezig houdt' te praten willen we de verbondenheid met elkaar vergroten.

Meld je aan en schrijf je rubriek

We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin terug laten komen. Als je het leuk vindt om de rubriek te vullen, kan dat door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor benaderen.

Inhoudelijke handvatten

Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.

- In welke situatie / omstandigheid bevind je je?
- Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan?
- Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig?
- Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op dit moment?
- Waar haal je kracht uit?
- Omvang: max 1 A4

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Steven Winters

'Wat ons bezig houdt!?'

Afgelopen zomer kreeg ik voor mijn verjaardag van mijn gezin een doos vol tafelvragen. Eén van de vragen was: *Wie aan deze tafel kan een week zonder telefoon?* Mijn en ik gaven direct toe: *Nee, dat kunnen we niet.* Maar de vraag bleef in mijn hoofd hangen. Hoe kan zo'n

klein apparaat zoveel controle over ons leven hebben gekregen? Het idee dat mijn telefoon de regie over mij heeft overgenomen, liet me niet los. Ik besloot iets te veranderen.

Ik wilde een week offline. Ik besloot dit te doen wanneer ik op vakantie zou gaan met mijn gezin. Bij aankomst op de camping in Italië stuurde ik mijn naasten een berichtje dat we veilig waren aangekomen en dat ik een week offline zou gaan. "Bij nood, bel" zei ik, en toen ging mijn telefoon uit. Een week later zette ik hem pas weer aan. De eerste dagen voelde als afkicken, maar al snel voelde ik enorm veel rust.

Een paar jaar geleden zocht ik hulp omdat ik vastliep in het dagelijks leven. Ik werd gevraagd om een willekeurige dag te beschrijven: van het moment dat ik opstond tot ik weer naar bed ging. Mijn dagen bestonden uit haasten, afvinken, werken en zorgen. Toen kreeg ik een simpele maar krachtige vraag: *Sta je wel eens stil en kijk je bewust naar je kind hoe mooi hij of zij is?*

Tijdens onze vakantie afgelopen zomer dacht ik vaak terug aan die vraag. Ik zag mijn kinderen spelen, zonder enige afleiding. Ik keek naar hen en zag hoe prachtig ze zijn. We speelden uren lang lummeltje in het water, zonder ruis van buitenaf. Mijn en ik hadden mooie gesprekken, zonder onderbrekingen, want de stoorzender – de telefoon – stond uit.

Aan het eind van de zomervakantie sloten we de vakantie af met een weekend Drenthe. Ik liet mijn telefoon zonder enige twijfel thuis.

In het dagelijks leven lijkt het haast onmogelijk om zonder telefoon te leven. Het is je agenda, je betaalmiddel, je werk, je manier om bereikbaar te zijn. Maar het is ook een verslaving. Net als gokken, maar we betalen niet met geld, maar met iets veel waardevollers: onze tijd en aandacht. Tijd en aandacht die we inleveren ten koste van onze partners, kinderen, vrienden en vriendinnen.

Onderzoek toont aan dat vooral jonge meiden, maar uiteindelijk iedereen, door sociale media bozer, banger, jaloerser en ongelukkiger worden.

De druk van buitenaf ligt constant op de loer. Influencers schetsen een wereld die niet realistisch is, en de jeugd is daar gevoelig voor.

Ik wil mijn kinderen behoeden voor die online schijnwereld, maar hoe kan ik dat doen als de onlinewereld mij allang heeft ingehaald?

Misschien voel je je aangesproken door je eigen mediagebruik, of dat van je kinderen. Weet dan dat wij niet het probleem zijn, maar de social media zelf.

Kort nadat ik mijn telefoongebruik bewust had verminderd, na die ene tafelvraag in juni, kwam ik een stuk tekst tegen dat me raakte. We kunnen tegenwoordig niet meer zonder onze telefoon, dat begrijp ik. Maar ik wil je uitdagen om kritisch na te denken. Misschien zorgt dit ervoor dat je morgen je telefoon even aan de kant legt, en écht naar je partner, kind, collega of vriend kijkt en denkt: *Wat ben je mooi, en wat ben ik dankbaar dat jij in mijn leven bent.*

Stel je eens voor hoe ons leven eruit zou zien als we met de Bijbel zouden omgaan zoals we met onze telefoon doen:

- We zouden hem altijd bij ons dragen, waar we ook heen gaan.
- We zouden er 's ochtends vroeg al in kijken en er vlak voor het slapen nog even een blik op werpen.
- We zouden de hele dag door checken of er een persoonlijk bericht voor ons in staat.
- We zouden terug naar huis gaan als we hem per ongeluk vergeten waren.
- We zouden onze vrienden de mooiste berichten toezenden die er maar kunnen zijn.
- We zouden ons verloren voelen zonder.
- We zouden verdrietig zijn als hij ons werd afgenomen op school.
- We zouden willen dat onze kinderen hem bij zich dragen, voor hun veiligheid onderweg naar school.
- We zouden hem aan iedereen laten zien als ons meest waardevolle bezit.
- We zouden onze kostbare tijd bewuster benutten.

Denk hier eens rustig over na.
Zou jij je "schermtijd" kunnen verminderen?

Warme groet,

P.M. (i.v.m. privacy)

Nieuws van Stichting Ankerboeken

De nieuwe dagboeken voor 2025 zijn er weer! We hebben in de marktkraam:

Bijbels dagboek 2025, grote en kleine letter, uitgeverij Vuurbaak.

Immanuel Dagoverdenkingen 2025, uitgeverij Jongbloed

Dag in dag uit 2025, uitgeverij Ark media

Volharding 2025, uitgeverij Groen

Filippus dagboek 2025, uitgeverij Jongbloed

Bijbelse dagkalender 2025, uitgeverij Kok Boekencentrum

Bijbels dagboek voor kinderen van 8-11 jaar: Nog meer snippets

Andere nieuwe titels

Rikkert Zuiderveld: 1. Sonnetten bij de tijd; een verzameling prachtige gedichten rondom het thema: tijd. 2. Door de wolf geveerd, een verzameling diergedichten; geïllustreerd door Marius van Dokkum, een prachtig cadeauboek. 3. Kleine vergezichten, een verzameling 6-regelige gedichten die in de Visie werden gepubliceerd.

Bram van de Beek: Bevrijding, een kleine geschiedenis van de wereld. Een nieuwe kijk op de wereldgeschiedenis in het licht van de Bijbel. Informatief en stof tot nadenken.

Henk Koesveld: Schaduwprins, een heerlijk historisch jeugdboek(13-15 jr.)

Kruimels in het heelal van **Dagmar en Heino Falcke:** resp. leerkracht en astrofysicus; voor kinderen vanaf 7 jr. Vraag en antwoord.

Ada Schouten: Een leeg wiegje; als blijde verwachting overgaat in diep verdriet.

Komt u niet op de markt dan kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan Arie Ruitenbeek, tel: 0527-243545 en Jan Bijleveld, tel: 0527-243491. Uw bestelling wordt gratis thuis bezorgd.

What's up Kids

De aftrap van het nieuwe What's up Kids seizoen is geweest! Wauw, wat waren er veel opgaven voor de GPS-tocht door Vollenhove, onze eerste activiteit.

Nadat dominee Wijmenga de avond met ons geopend had werden de kids verdeeld in groepen. Om beurten ging er een groep van start. Tijdens het wachten op vertrek konden er rebussen gemaakt worden. Onderweg moest je als een detective op zoek gaan naar gouden munten. Om beurten werden de vragen voorgelezen en samen gezocht naar het goede antwoord. Bij een goed antwoord zag je op de kaart waar je heen moest lopen voor de volgende vraag. Bij een verkeerd antwoord moest je helaas 30 seconden wachten en dan kon je het opnieuw proberen. Onderweg werd er gezellig gekletst met elkaar. Teruggekomen in de Voorhof stond er drinken en wat lekkers klaar. We hadden nog tijd over en hebben met de hele groep levend memory gedaan. Iedereen deed mee en het was een hele gezellige avond!



Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw

Bisschopstraat 32

Predikant

Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag)
predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301

Vergaderlocatie

Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181

Beheerder en reserv.

Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46,
tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl

Kosters

H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001
W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
J. Jousma, Jan van Dieststraat 59

Kerkenraad

Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Preses

Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl

Scriba

Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl

Kerktelefoon

Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658

Ledenadministratie

ledenadministratie@maria-kerk.nl

Kerkelijke bijdrage

t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,
Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of
ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79

Boekhouder

A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post
Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580

Diaconie

Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217
Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Zending

Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending

Verjaardagsfonds

Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref.
Kerk Vollenhove o.v.v. VERJAARDAGSFONDS

Website Mariakerk

www.maria-kerk.nl

E-mail webmaster

webmaster@maria-kerk.nl

Redactie

Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:

Kerkportaal

kerkportaal@gmail.com

Scipio-app beheer

Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl
tel. 06 27309029

Diaconale Vriendendienst

Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
24 okt.	14.00 uur – 16.30 uur	Ouderenmiddag	De Voorhof
30 okt.	10.00 uur	VakantieBijbelfeest	Dorpshuis Sint Jansklooster
13 nov.	19.15 uur	Vesper	Mariakerk
20 nov.	19.15 uur	Vesper	Mariakerk

Het volgende nummer (4) van Het Kerkportaal
verschijnt op **21 november 2024**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 15 november** aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**
Vollenhove

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!